



Kerkbrief Hervormde Gemeente Bennekom – Wijk Oost



Oude kerk
24 mei 2020
9.30 uur
Zondag Exaudi

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel
Organist: mevr. Elly Meijer
Ouderling: mevr. Lenny Berkhout
Diaken: dhr. Eric van der Mark
Lector: mevr. Jet van de Hoef
Uitzending: dhr. Renze van de Hoef

Diaconale collecte: Stichting Exodus
Kerkvoogdijcollecte: Algemeen kerkenwerk
Zendingsbussen: Projecten van Kerk in Actie

Liturgische kleur: wit

Orde van dienst

Welkom

Zingen: Lied 146a: 1 en 4

Bemoediging en Groet:

voorg. Onze hulp is in de naam van de Heer

gem. die hemel en aarde gemaakt heeft

voorg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

gem. die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

voorg. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer,
in gemeenschap met Zijn Geest.

gem. Amen.

Spiegel voor de ziel

Zingen: Lied 23b: 1 en 2

Kindermoment

Pianospel

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: 1 Samuël 24

Zingen: Lied 695

Verkondiging

Orgelspel

Afkondiging van de collecten

Gebeden, Stil moment van gebed, Onze Vader

Zingen: Lied 23c: 1,2 en 5

Zegen, besloten met gezamenlijk Amen

Orgelspel

Kopij

Kopij of afkondigingen voor deze kerkbrief:
Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel van der Leeuw, scriba kerkenraad wijk Oost.
Email: scriba-wijk-oost@hervormd-benekom.nl
tel. 41 84 78
Kijk voor meer info op: www.hervormd-benekom.nl

Diensten

De volgende diensten:

Oude Kerk:
18.30 uur: ds. Joz. de Koeijer, Ermelo (wijk West)

31 mei 2020 (1^e Pinksterdag)
Oude Kerk:
9.30 uur: ds. H. van Ginkel, Scherpenzeel (wijk West)
Brinkstraatkerk:
10.00 uur: ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (PKN)

Mededelingen

Onze Facebookpagina

In deze bijzondere tijden is het goed op de hoogte te blijven. Wij proberen u zoveel mogelijk te informeren via de kerkbrief en gemeentemails.

Maar wist u dat wij ook een facebookpagina hebben?

Ook daar proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

U vindt de pagina op:

<https://www.facebook.com/Hervormd-Benekom-wijk-Oost-573565242702678/>

Benekom Blessings

Voor oud&jong, door oud&jong!

Wilt u graag iemand een hart onder de riem steken, of laten weten dat u aan hem/haar denkt in deze eenzame tijd?

Wilt u iemand feliciteren of zomaar even groeten? Laat het ons weten!

Op **zaterdagavond 30 mei van 20:00 tot 21:00 uur** zenden wij via de livestream van Wijk Oost de eerste **Benekom Blessings** uit.

Dit is een uitzending van aangevraagde liederen voor en door mensen uit onze gemeente.

Coby Bikker en Jet van der Spek praten de nummers voor u aan elkaar.

Hoe kunt u meedoen?

Stuur een lied in en/of bekijk de uitzending, want misschien wordt u zelf wel verrast!

Via benekomblessings@gmail.com mailt u ons wie u wilt verrassen met welk lied inclusief een motivatie waaróm u diegene wilt verrassen.

Inzenden kan tot **woensdag 27 mei 12:00 uur**.

En leuk voor diegenen die er handig mee zijn: tijdens de uitzending kan live gechat worden.

Uw bijdrage is van harte welkom!

Coby Bikker en Jet van der Spek

Collectes

In verband met de maatregelen om het coronavirus te bestrijden is het niet mogelijk om als gemeente fysiek bij elkaar te zijn. Hierdoor is het ook niet mogelijk om voor de diaconie en kerk te collecteren. Om hier toch in te voorzien vragen wij u de komende tijd wel te geven voor de geplande diaconale doelen en de kerk.

Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw bijdrage.

Diaconie:

Zondag 24 mei: Stichting Exodus

Zondag 31 mei: Pinksterzending (Marokko)

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 SNSB 094 700 3304 van de diaconie Herv. Gem. Bennekom ter attentie van het genoemde doel.

Kerk:

De bijdrage voor de kerk kan overgemaakt worden op rekening nr: NL 13 RABO 030 700 1814 tnv het College van Kerkrentmeesters

Ook op onze website <http://www.hervormd-bennekom.nl/> vindt u hier informatie over.

Gemeenschappelijk gebed in verband met 5 jarig jubileum Laudato Si' zondag 24 mei om 12.00 uur lokale tijd.

Het is vijf jaar geleden dat Paus Franciscus de indrukwekkende encycliek "Laudato Si' " (*de zorg voor ons gemeenschappelijke huis*). Een half jaar later werd, tot veler verrassing, het wereldwijde klimaatakkoord in Parijs gesloten. Laudato Si' maakte zeer veel indruk op de hele wereldgemeenschap. Er werd niet alleen een appèl gedaan op onze verantwoordelijkheid als rentmeesters voor de schepping om de keuzen die gemaakt moeten worden om de leefbaarheid op aarde te waarborgen. In het bijzonder vraagt hij aandacht voor de zwaksten en in het bijzonder de armsten die bij deze veranderingen het meest kwetsbaar zijn.

De Nederlandse vertaling van het gemeenschappelijke gebed vindt u onderaan deze kerkbrief.

Meer informatie: <https://laudato-si.nl/>

Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving
Raad van Kerken Bennekom

De GIVT-app

We zijn als diaconie blij verrast en dankbaar over het aantal gemeenteleden dat sinds vorige week gebruik heeft gemaakt van de GIVT app om giften over te maken. Inmiddels kan in de GIVT app ook gegeven worden voor de kerkrentmeesters.

Hoe gaat de GIVT app om met meerdere collectes?

Normaal houden we in een kerkdienst de volgende collectes aan:

1. Diaconie met iedere week een ander doel.
2. Kerk met als doel: Instandhouding en opbouw van onze gemeente
3. (Eén keer per maand) Kerk met als doel: Onderhoudsfonds.

Deze collectes komen in de GIVT app overeen met de 1ste, 2de en 3de collecte. Standaard wordt alleen de 1^{ste} collecte getoond. Door op "Collecte toevoegen" te klikken kunnen tot een maximum van 3 collectes worden toegevoegd.

Wilt u ook gebruik maken van de GIVT app, dan kunt u in de bijlage de instructie vinden voor het installeren daarvan.

De Bennekomse Bijbelquiz

Op zaterdagavond 16 mei werd de eerste online Bennekomse BijbelQuiz (BBQ) gehouden. Het was een heel leuke avond, een mooi verzorgde uitzending en prima presentatie door Jet en Coby. Er waren 44 deelnemers die het antwoordformulier ingezonden hebben; daarnaast hebben er nog meer mensen meegedaan.

De vragen waren bepaald niet allemaal even makkelijk. In de chat werd al gauw duidelijk dat er vrij vaak gegokt moest worden naar het juiste antwoord.

Winnaars waren Pieter de Visser en Frederique Bleijenberg. Zij hadden 32 van de 39 vragen goed en wonnen daarmee een taartbon. De tweede plaats werd gedeeld door Truida van Steenberg en ds. Anne Verbaan. Na een schattingsvraag mocht Truida de tweede prijs (een bloemenbon) incasseren.

De poedelprijs was een boekenbon. Omdat we niet weten of de winnaar daarvan dat wel in de openbaarheid wil hebben, noemen we zijn/haar naam niet.

Jet, Coby en Renze (en iedereen die verder op de achtergrond nog meegewerkt heeft) hartelijk bedankt voor dit leuke initiatief! Zeker voor herhaling vatbaar!

MvdL

Kerkdiensten vanaf 5 juli

Deze woensdag hebben we in de kleine kerkenraad verder gewerkt aan een "protocol" voor de diensten met 100-personeel vanaf zondag 5 juli. Bij het samenstellen van dit protocol hebben we goed gekeken naar de voorschriften die aangereikt zijn door de landelijke kerk. Het protocol wordt eerst in de Algemene Kerkenraad behandeld en na akkoord zal het gelden voor zowel wijk West en wijk Oost.

In grote lijnen weten we al dat we zowel in de Oude kerk als in de Ichthuskerk zullen moeten werken met vooraf gemarkeerde zitplaatsen (op 1.5m). Ook komen er looproutes en een ontvangstcomité zal mensen de juiste route wijzen.

Zingen zal alleen zeer beperkt worden toegestaan, namelijk alleen vanaf de 1.5m zitplaatsen helemaal voorin de kerk en we gaan daarvoor op zoek naar een klein "gelegenheidskoor" van mensen die graag zingen. Er zijn al enkele aanmeldingen binnen!

Voor mensen die niet naar de kerk kunnen of durven te komen, blijft er het aanbod van de online vieringen (ook die met beeld via de camera).

In de loop van juni volgt er meer gedetailleerde informatie, ook over het vooraf aanmelden als u/jij de dienst wilt bezoeken en over het indelen van de gemeente in 2 groepen die dan om en om naar de kerk kunnen komen.

Zondag

We lezen verder in het boek 1 Samuël, namelijk hoofdstuk 24. Opnieuw ontmoeten we Saul en David.

Kindernevendienst

De kindernevendiensteams van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Bennekom zullen de komende periode samen optrekken om een mooie invulling te geven aan 'Kindernevendienst op afstand' binnen de PKN in Bennekom.

- We maken gebruik van de methode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap;
- Wekelijks wordt het materiaal in pdf aan de gemeenteleden toegezonden: Via de Whatsapp-groep van jonge gezinnen (met kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar);
- Naast het materiaal ontvangen de ouders een link naar een korte video waarin de leiding van de kindernevendienst het thema van die week op een leuke wijze toelicht;

Mocht je het willen ontvangen: Mariëlle Mooij mariellevdspk@hotmail.com

Trouwen

Woensdag 27 mei zullen Frederique Bleijenberg en Pieter de Visser elkaar hun woord van trouw geven. De trouwdienst die ze graag gevierd hadden in onze gemeente en in ons midden zal wegens de corona maatregelen op een later tijdstip plaatsvinden. Felicitaties en goede wensen van geluk kunt u sturen naar: Bornesteeg 20-119, 6708 PE Wageningen. We wensen jullie Zijn zegen toe in jullie weg van geloven en leven.

In de Ichthuskerk

Iedere woensdagmiddag is de Ichthuskerk open vanaf 13.00 uur. Er is ruimte. Het is er stil.

Woensdagmiddaggebed

Op woensdagmiddag is er een moment van gebed in de Ichthuskerk. We beginnen om 16.30 uur en volgen een vaste en korte liturgie uit de traditie van klooster en kerk.

Open Oude of St. Alexanderkerk

Iedere vrijdagmorgen is de Oude of St. Alexanderkerk open: van 10.00 uur tot 12.00 uur. Er is een predikant uit het Bennekomse aanwezig.

Vijf jaar geleden

Het is nog maar vijf jaar geleden dat we n.a.v. een schrijven van paus Franciscus, encycliek Laudato Si', een werk- en studie dag hadden in Bennekom. In dat geschrift worden we opgeroepen christen of niet om met zorg om te gaan met de aarde, de schepping en de allerarmsten in deze wereld. De politiek, de economie maar ook de kerk wordt gevraagd oog, hart en oor de hebben voor aarde en de armen. Vijf jaar na dato worden we opnieuw aangespoord. Op zondag 24 mei zullen we met alle kerken over de wereld opnieuw onze beden uitspreken voor aarde en de armen onder ons...Het spreekt op een nieuwe manier in onze tijd.

Goede week, in verbondenheid, AMVH

Liefdevolle God, Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.
U heeft ons gezegd door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen ons toebehoort
maar alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen achtergelaten en vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale cov-19 pandemie.
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn op weg
naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken
en in beweging komen door de schreeuw van de aarde
en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer.
Amen